

22 februari tot 29 maart 2019, nr 2.

Kerk Onderweg

Uitgave van de Protestantse Gemeente te Santpoort en Velsbroek





Een vriendschap herstellen

Het was begin juni vorig jaar toen ik op een mooie dag op de fiets door Spaarndam reed. Er was een grote drukte van mensen op de terrassen bij het kolkje. Ik stapte van de fiets en liep het trapje af bij de terrassen. Al bij het eerste terras riep een oude kennis mijn naam. Ik liep op ze af, eigende me een stoel van een nabijgelegen tafeltje toe en bood Bart en zijn vrouw Ellen een biertje aan. Na wat alledaagse mooi weer praatjes vroeg Ellen mij ineens: zie jij Martin nog wel eens? Ja, Martin zag ik nog wel eens. Vervolgens vroeg Bart mij: ik zou zo graag nog eens een gesprek met Martin en jou willen hebben, omdat ik me jaren heel ongelukkig voel na de vriendschap die we vroeger hadden. En, ik zou dat graag zo spoedig mogelijk willen voordat ik dood ga. Bart zat in een karretje en had zwaar Parkinson. Ik antwoordde daarop dat ik dat morgen voor hem zou regelen.

Ongeveer 20 jaar geleden hadden we met vier sportieve vrienden een aantal jaren achtereenvolgend in de bergen gewandeld. We waren lichamelijk goed tegen elkaar opgewassen. Het was een goed en gezellig gezelschap. Tot op een avond we te veel dronken en elkaar eens gingen vertellen hoe we over elkaar dachten. Na de nodige ervaring met sensitivity trainingen te hebben ondergaan dachten een paar van ons dat we dat wel toe zouden kunnen passen in dit gezelschap. Drie van ons hadden redelijk goede banen in het bedrijfsleven en Bart was een goede ambtenaar. Bart voelde zich de mindere. De gesprekken liepen volledig uit de hand, zeker als gevolg van

de dure wijnen die we hadden ingeslagen. Bart kon 's nachts niet slapen en was volledig van de kaart. De volgende morgen probeerden we het e.e.a. recht te zetten en hem gerust te stellen en dat we het niet zo zwaar bedoelden, maar het hielp niet. We zijn daarna nooit meer wezen wandelen. We groetten elkaar wel, dronken wel eens een biertje met elkaar, maar er bleef een grote afstand tussen ons.

Een paar dagen later zaten Martin en ik bij Bart. We namen een hele goede fles wijn mee. Ook wij hadden behoefte aan een gesprek. Bart zag duidelijk tegen het gesprek op. Nadat wij onze excuses hadden aangeboden over de uit de hand gelopen gesprekken in het verleden, kwam er een redelijke opluchting bij ons op. Bart trakteerde ons op thee en een glas wijn. Na dit bezoek zijn Martin en ik nog een aantal keren bij Bart geweest. Inmiddels zit Bart in een verzorgingstehuis en kan hij nog moeilijk praten.

We zijn blij dat we met Bart in gesprek zijn gegaan en hem daardoor rust hebben kunnen geven. Tegelijkertijd schamen we ons diep dat we niet in staat waren dit eerder op te lossen. Er komt bij mij het woord Wiedergutmachung op, niet geheel passend, maar de diepere betekenis van het woord geeft wel de gevoeligheid van de afloop weer.

Met groet, John Oosterhuis

Meditatie van Ans van Keulen, uit haar boek:
De Onderstroom

Ans van Keulen was tot haar vroegtijdig overlijden in 2015 gemeentelid van het Kruispunt. Ze was een vrouw met een roeping, die zich inzette voor de armen in Kenia, in Haarlem via *Stem in de Stad* en ze was oprichter van de *Ark in Bloemendaal*. Ze noemt God haar "Onderstroom" en vertelt erover in een boek dat zij naliet. Dit is een fragment eruit.

Meditatie

Ans van Keulen



Een Onderstroom van stilte

Dit is wat ik heb gevoeld: een *Onderstroom*. Ik noem die *Onderstroom*: God. Je kunt hem ook je *innerlijke kompas* noemen, of in meer Bijbelse termen de *Eeuwige* of de *Ene* of wat voor woord je ook zou willen geven aan datgene wat eigenlijk zo onbenoembaar is. Vraag me ook niet om deze God te beschrijven. Dat kan ik niet. Het is een te groot mysterie. Het heeft te maken met de alles omvattende Liefde die ik heb ervaren en die mij heel gelukkig heeft gemaakt.

Ik heb stille en rustige momenten altijd nodig gehad om weer een beetje tot mijzelf te komen. Mijn antennes naar andere mensen staan, zonder dat ik dat door heb, altijd aan: wat denken, voelen en vinden zij, wat hebben zij nodig? Voortdurend tasten die antennes af wat de golflengte is van die ander en daar stem ik op af. In de stilte, als het geruis van anderen wegvalt, ontstaat er pas ruimte voor wat ikzelf voel en nodig heb.

Er zijn een aantal momenten in mijn leven geweest waarop ik doordraafde, zonder in de gaten te hebben dat de omstandigheden waarin ik verkeerde, helemaal niet meer goed voor mij waren. Dat ik het spoor bijster raakte. Ik kon soms zo gedreven zijn in het werk en wat ik daarmee wilde bereiken, dat de signalen en alarmbellen niet tot mij doordrongen. Pas op het moment dat de omstandigheden mij gedwongen stil zetten, kwam er ruimte voor reflectie en maakte ik weer contact met mijn *Onderstroom*.

Echte stilte heb ik pas ervaren toen ik ziek werd. Toen viel er heel veel ruis weg. Ik kon niet meer werken en hoefde op dat vlak niets meer niet te bereiken, van de grond te tillen of tot stand te brengen. Dat kon ik simpelweg niet meer door alle behandelingen. Ik kon niets anders doen dan het op dat moment maar loslaten, want ik wist toch niet of ik ook nog weer zou kunnen werken.

Mijn ego werd als vanzelf kleiner en kleiner, want wie was ik nu werkelijk, nu ik geen positie meer had en niet meer kon presteren zoals ik zou willen? Toen werd het ineens soms werkelijk stil in mij, kon ik voelen wie ik zelf ten diepste was en kon er soms ineens een besef of een *dieper weten* in mij opkomen van Gods aanwezigheid.

De *Onderstroom* bleek een kracht te zijn die mij ook vrij maakte van de, al dan niet vermeende, veroordelingen en afwijzingen van anderen. Daar kon ik me heel druk over maken: "Wat denken andere mensen van mij?" of "Doe ik het wel goed in hun ogen?". Tegelijkertijd herontdekte ik in mijzelf de waarden die voor mij belangrijk zijn: gemeenschap, waarachtigheid, medemenselijkheid, heelheid en liefdevolle relaties. En ik ging mijn eigen

idealisme en scheppingsdrang weer opnieuw waarderen, maar ook, weliswaar met vallen en opstaan, mijn eigen beperkingen en zwakte.

Ik kan gemakkelijker vertellen wat God of geloof voor mij niet is, dan te proberen te beschrijven wat het dan wél is. God valt voor mij niet te beredeneren of te kennen, laat staan in woorden te vatten. Wat ik wél kan zeggen is dat op één of andere manier, gedurende mijn leven, Gods aanwezigheid zich heeft verplaatst van buiten mij naar binnen in mij en dat zijn behuizing zich heeft verplaatst van mijn hoofd naar ergens meer naar beneden in mijn lichaam, steeds dichterbij, steeds intiemer. Hoe dichterbij ik bij mijzelf kom, bij wie ik werkelijk diep vanbinnen ben, hoe dichterbij ik ook bij God lijk te komen. En hoe dichterbij ik bij God kom, hoe minder behoefte ik heb aan momenten om te bidden of te mediteren omdat mijn dagelijks leven één gesprek gaat vormen met God, mijn *Onderstroom*.



Bij de kerkdiensten

24 februari ds. I.G. Clement

Dinsdag 26 februari 15.00 u avondmaalsviering in de Hofstede.

3 maart 10 uur gezamenlijke kerkdienst met de Dorpskerk, in het Kruispunt, avondmaalsviering, ds. G. Polderman en ds. M.E. Vonkeman. Graag inleveren van de palm-takjes van afgelopen jaar, i.v.m. Aswoensdag.

6 maart, 19.30 uur, Aswoensdagviering, m.m.v. Dorpskerkcantoor o.l.v. Elina Keijzer.

10 maart ds. M.E. Vonkeman

17 maart ds. J.-J. Suurmond

24 maart ds. Aart Mak

31 maart ds. M.E. Vonkeman, avondmaal

Terugblik



Een mooi moment, het verwelkomen en zegenen van vijf nieuwe ambtsdragers en bestuurders. Van links naar rechts: Yvonne, Joke, Roland, Hans, Willem. We wensen deze vijf mensen veel inspiratie en plezier met hun taken in diaconie, kerkrentmeesters (financiën) en algemene kerkenraad. Er gebeurt best veel in Velsbroek. Een nieuw sociaal wijkplatform is in oprichting, Hart voor Velsbroek is in ontwikkeling, de samenwerking met Santpoort groeit en de wereld staat ook niet stil. Reden genoeg om actief bij het bestuur van de kerk betrokken te willen zijn.

Gemeenteberaad en maaltijd

Zondag 3 februari was de tweede bijeenkomst waarin we met elkaar nadachten over ons kerkzijn. *Wanneer zijn we echt kerk?* Als we samen bidden, en avondmaal vieren, maar ook als we naar buiten treden, een regenboogvlag laten zien, met jongeren voetballen op het Asfalt, zo klonken een paar van de antwoorden. *Wat is belangrijk voor jou aan onze*



gemeente? Gastvrijheid, warmte, laagdrempeligheid, inspirerende vieringen, betrokkenheid, veel geloofsruimte, zo vertelden mensen. Na afloop aten we samen van supersoe-



pen en broodjes, prima georganiseerd door onze activiteitenmensen en bleven we geanimeerd napraten.

De volgende stap is het ontwikkelen van concrete mogelijke toekomstscenario's, gebaseerd op deze gemeentegesprekken. Dat doet een begeleidingscommissie. Het opstellen daarvan zal wel enige tijd vragen. De opties worden dan weer aan onze kerken voorgelegd. En zo bewegen we hopelijk vrolijk en geïnspireerd naar de toekomst.



Onder de pannen

De tienerkookclub kent inmiddels rond de 19 deelnemers tussen de 12-15 jaar! Op 6 januari hadden zij alle ouders en aanverwanten uitgenodigd voor een nieuwjaarsbijeenkomst met hapjes en drankjes. Super initiatief!

3 maart wandeling



Onze bekende voorjaarswandeling vindt deze keer plaats op zondag 3 maart. Om 14.00 uur verzamelen we bij het Kruispunt. We wandelen ongeveer een uur tot anderhalf uur rondom Velsbroek en sluiten af met een drankje in de kerk. Doe je ook gezellig mee? De route is rollator-vriendelijk ☺.

40-dagentijd bijeenkomsten

Van oudsher is deze periode een tijd om je extra te bezinnen op je leven en je weg met God. Om dat te ondersteunen, is er een aantal bijeenkomsten gepland in het Kruispunt.

Op 6 maart begint de weg naar Pasen met de gebruikelijke Aswoensdag-viering in het Kruispunt, (19.30 uur) samen met de Dorpskerk en haar cantorij. De weken erna is er telkens op maandag een bijzondere bijeenkomst, vanaf 19.30 uur. Je bent welkom op één of meerdere van de avonden. Voor sommige moet je je aanmelden i.v.m. de voorbereiding via mariannevonkeman@gmail.com.

11 maart: 19.30-21.30 – Art journaling: “Een nieuw begin”, o.l.v. Simone Blom. Aan de hand van een tekst en afbeeldin-



gen een eigen creatieve verwerking van het thema maken.

18 maart: 19.30-20.00 – Korte Taizé-vesper o.l.v. ds. Vonkeman (geen aanmelding nodig).

25 maart: 19.30-21.00 – Christelijke meditatie, met begeleidende oefeningen uit mindfulness, contemplatie etc. o.l.v. Inez Linthorst.

1 april: 19.30 -20.15: “Groene” vesper met overdenking over duurzaam leven en Taizémuziek (geen aanmelding nodig).

8 april: 19.30-21.00 uur Lectio Divina: hoor het Woord van

God! In 4 stappen naar een dieper verstaan van de bijbel. Met voorbereidende meditatie, o.l.v. Inez Linthorst.

Kring mystieke teksten

Afgelopen keren lazen we teksten van Christian Wiman. Zoals altijd bespraken we de verbinding naar ons eigen leven. God als ‘heldere afgrond’? Waarom zegt hij dat? Wat zegt dat over de afgronden van ons eigen leven? Wat doen die met ons? De komende keren, met weer andere teksten, zijn: 8 maart, 5 april en 10 mei, 10-11.30 uur. Bij Jody thuis. Wil je mee doen om te kijken of het iets voor jou is, stuur even een berichtje naar ds. Vonkeman, dan krijg je de info.

Ouderenmiddag

Woensdag 20 maart is er weer een gezellige middag voor ouderen. We beginnen om half drie met koffie en thee. De kerk is open om twee uur. Iedereen is weer van harte welkom!

Voor vragen kunt u bellen met Yvonne Vreeken, tel. 023-5371131, of Gré Riedijk, tel. 023-5385216. Tot woensdag 20 maart.

De medewerkers van de ouderenmiddag

55+



5 maart en 2 april vanaf 10.15 uur in het Kruispunt komen 55-plussers bij elkaar o.l.v. ds. Vonkeman. Meestal bespreken we een bijbelverhaal of een thema. Welkom om een keerje aan te waaien. In maart bespreken we de twee zusters Martha en Maria: ofwel actie en bezinning. Hoe zit dat met ons?



Licht voor de wereld

We kregen honderden positieve reacties uit het dorp, mondeling en via de facebookpagina van ‘mooi Velsbroek’, toen we naar

aanleiding van de Nashvilleverklaring de regenboogvlag uithingen. In het Kruispunt waarderen we de veelkleurige

heid en dat wilden we laten zien. Dank aan Floris van wie we de vlag mochten lenen, inmiddels hebben we er natuurlijk zelf ook eentje. Het breed gedragen protest tegen de uitzetting van asielkinderen die lang in Nederland wonen, heeft tot een nieuw kabinetsbesluit geleid. We zijn ook enkele keren met een aantal gemeenteleden naar Den Haag geweest om de 24-uurs kerkdiensten te helpen dragen. Ineke Clement vertelt er elders iets meer over. Asiel bieden is best een ingewikkeld vraagstuk. De kerk blijft geroepen om hierin de stem van de meest kwetsbaren te laten horen. Om met Willem Barnard te spreken: "De kerk is niet links, niet rechts, maar dwars".



Passion in Velsen en Haarlem

Palmzondag 14 april kun je vanaf 19.30 uur bij de Engelmunduskerk in Velsen een live uitvoering van de Passion meemaken. In de Immanuelkerk van Haarlem-Noord doen ze dat op 20 april; in één scratchdag studeer je de muziek in en dezelfde avond (Stille Zaterdag) wordt het in de kerk uitgevoerd. Bij onze buurkerken kun je je aanmelden als je hieraan wilt deelnemen. Ook het *Verhalenhuis* in Haarlem-Noord van harte aanbevolen!

Vooraankondiging Geweldloze Communicatie

Eén van onze missionaire doelen is het organiseren van verbindende en educatieve activiteiten voor Velsbroek. Dat doen we samen met het platform Hart voor Velsbroek (pioniersplek). In deze mini-workshop gaan deelnemers ontdekken waar het "geweld" zit in onze taal en hoe wij door een andere aanpak meer verbinding met elkaar te kunnen maken. Ook zal er op een speelse manier gedemonstreerd worden hoe we in de diepte naar onszelf en anderen kunnen luisteren. Het accent ligt op het toepassen van geweldloze communicatie in reële praktijksituaties, die we als deelnemers zelf kunnen inbrengen. De workshop Geweldloze Communicatie zal worden gehouden op woensdagavond 8 mei van 20-22.00 uur in één van zalen van het Polderhuis. De toegang is gratis met een vrijwillige bijdrage voor de onkosten. Meer informatie en aanmelding bij Gerard Louwerse. (gerard.louwerse@gmail.com)

Israëltreis

Zoals bekend ben ik (Marianne) op inspiratiereis naar Israël geweest. Enkele gemeenteleden vroegen zich af of we zoiets niet met een aantal gemeenteleden (uit Santpoort en Velsbroek) kunnen doen. Bij deze dus de vraag: heb je/heeft u belangstelling daarvoor? Laat het weten aan ds. Vonkeman, dan kijken we wat de mogelijkheden zijn.

Camino voor senioren september 2019

Jean-Jacques en ik (Marianne) zijn gevraagd om als begeleiders van een groep senioren mee te gaan op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella, de laatste weken van september. Het is een combinatie van busreis en wandeltocht. Als u lid bent van de PCOB/KBO dan kunt u zich voor deze reis aanmelden, de gegevens komen in het maandblad van de vereniging. Ik ben er zelf nooit geweest en het lijkt me een inspirerende en leerzame ervaring. Duizenden mensen lopen of fietsen deze oude pelgrimsroute. Ik hoop tegen die tijd te ontdekken waarom!

Wij zoeken nog steeds!!!

- Een gemeentelid dat één keer in de maand op dinsdagmiddag de schoonmaakploeg een uurtje wil helpen de kerk schoon te houden.
- Gemeenteleden die één keer per jaar de zondagse bloemengroet willen doen. Door verhuizingen en ouder wordende gemeenteleden kunnen we niet meer het hele jaar door voor bloemen zorgen. Inlichtingen hierover bij Gré Riedijk, zondag na kerktijd of riedijkkerk@gmail.com.

Persoonlijk

Aan u allen hartelijk dank voor het prachtige boekje dat ik ontving begin januari. Tien jaar alweer uw predikante, dat is voorbijgevoegen. We hebben heel wat lief en leed met elkaar gedeeld. Toch zijn er nog veel mensen die in de ledenadministratie staan die ik niet ontmoet heb. Mocht je het leuk vinden als ik eens langskom, ook al kom je misschien nooit in de kerk, laat het weten, dan maken we een afspraak. Of als je geleidelijk aan wat weggedreven bent, laat weten als je een gesprek op prijs zou stellen. Ik in ieder geval wel!



Met een hartelijke groet, Marianne Vonkeman

Dank

Hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen en telefoontjes die wij ontvingen bij ons 65-jarig huwelijk op 20 januari. Uw medeleven heeft ons onvergetelijk getroffen.
Hartelijke groeten van Corrie en Freek Buizer



Gemeenteberaad Santpoort

10 februari 2019

Bijna 60 gemeenteleden waren aanwezig na de kerkdienst bij dit tweede gemeenteberaad over de toekomst. De opstelling van de tafels en stoelen in de ontmoetingsruimte was hiervoor aangepast. Onder leiding van Frank Dijkma werden we aan het denken en praten gezet over wat we belangrijk vinden in ons eigen geloof en in ons kerkzijn. Want dat geeft uiteindelijk ook het kader voor

- we zijn de leukste kerk in Santpoort!
- liefde en respect voor elkaar is belangrijk, ook al worstel je soms met je geloof
- onze uitstraling moet 'echt' zijn

Mevr. Van Os - Avé vierde onlangs haar 97e verjaardag. Ook zij was bij het gemeenteberaad. Ze is blij met de muziek en het samen zingen in de eredienst. En dankbaar dat ze elke zondag wordt opgehaald. Als u een uitgebreid verslag wilt, laat het ons weten. Dat geldt ook



keuzes die we moeten maken voor de toekomst.

Wat sprong eruit? Een bloemlezing, er is veel meer gezegd:

- we vinden onze kerk een warme gemeente met saamhorigheid en aandacht voor elkaar, bv via het versturen van kaartjes met bemoedigende teksten
- tegelijkertijd zijn maar 1 op de 7 leden aanwezig, wat willen degenen die er niet waren?
- 'levend water zijn', je open stellen voor de ander, God ziet ons
- belang van de bijbel en studie daarvan



voor andere vragen of opmerkingen, geef ze door aan de begeleidingsgroep. Dat zijn ds. Marianne Vonkeman en Willem Passchier uit Velsbroek en ds. Gilda Polderman, Jan-Dirk Enschedé en Gerrit Out uit Santpoort.

Gerrit Out

In een feestelijke dienst ben ik op 27 januari als gemeentepredikant verbonden aan de Dorpskerk-gemeente van de Protestantse Gemeente te Santpoort en Velsbroek. Ik besef dat het niet alleen een bijzondere dag voor mij persoonlijk was, maar ook voor u als gemeente. Je gaat een tijd met elkaar oplopen en samen vorm geven aan een kerk die je dierbaar is. Ik stel voor het ook echt met elkaar te doen. Als leden van dat ene lichaam, die in hun diversiteit elkaar kunnen aanvullen.

Ik hoop dat u geen drempel voelt om mij te benaderen. Mijn telefoonnummer en e-mailadres vindt u elders in KerkOnderweg.

Inmiddels is er een klankbordgroep geformeerd die samen met mij bedenkt waar de prioriteiten gaan liggen in mijn werkzaamheden. Er zullen in overleg keuzes gemaakt moeten worden. Vanzelfsprekend ook in samenspraak met de kerkenraad.

Omdat ik nog geen woning gevonden heb in de buurt van Santpoort, zal ik nog een tijdje vanuit Kamerik moeten komen. Belangrijk is dan dat ik zoveel mogelijk afspraken cluster. In principe blijf ik als vaste dagen dat ik in het dorp ben de maandag en de donderdag houden. Een derde dag zal variabel zijn. In ieder geval wil ik de vrijdag als vrije dag houden (voor zover mogelijk). Voor zolang ik nog niet vlakbij woon, hoop ik zoveel mogelijk afspraken overdag te kunnen plannen. Maar voorop wil ik stellen dat ik vooral beschikbaar wil zijn als u me nodig hebt! Dus schroom niet mij te bellen, ook al is het mijn vrije dag.

Inmiddels ben ik bezig om de gemeente beter te leren kennen. Ik leg bezoeken af en ik laat me informeren over de ins en outs van de gemeente.

Jeugdouderling Joyce en ik hebben gesproken over het voortzetten van de Lebjib-groep. We gaan het op een iets andere manier aanpakken. De tieners horen er binnenkort meer over. Ik heb er zin in!

Ik ga binnenkort kennismaken met collega's in de regio, en met een aantal mensen uit de Rooms-Katholieke parochie. Verder wordt er volop gedacht over de toekomst van de twee kerken, in het beleidsoverleg en in de kerkenraden.

Vanaf 21 maart wil ik een kortdurende gespreksgroep beginnen over het bijbelboek Ruth. Het boek beslaat vier

hoofdstukken. Het is een compact, helder opgebouwd verhaal over de jonge vrouw Ruth, die vol moed en vertrouwen onbekende wegen inslaat.

Het is niet de bedoeling dat we alleen maar kijken naar de tekst, de opbouw en de stijl, maar vooral ook naar de thema's in het verhaal en hoe diezelfde thema's in ons eigen leven een rol spelen, en ook nu actueel zijn. Hoe ga je om met teleurstelling en tegenslag, wat is onze houding ten opzichte van vluchtelingen en asielzoekers, waar halen wij moed vandaan om een onzekere toekomst tegemoet te treden – om er maar eens een paar te noemen.

Mijn idee is om drie keer bij elkaar te komen op een donderdagochtend.



Als een soort samenvatting en afsluiting wil ik na Pasen twee maal in een kerkdienst Ruth centraal stellen. Voor de deelnemers is het leuk om het besprokene in een preek terug te zien komen en zo kunnen ook alle andere kerkgangers kennis maken met deze krachtige vrouw die ons in veel ten voorbeeld is.

Data en tijd voor de gespreksgroep:

21 maart, 28 maart en 4 april, van 10.30 tot 12.00 uur.

Graag bij mij aanmelden vóór zondag 10 maart.

Lief en leed

Er gebeuren heel veel mooie en vrolijke dingen gelukkig. Maar er is ook verdriet en er zijn zorgen. Ik noem bij naam: Op 14 januari is mw. Johanna Margaretha Louise Hoornstra-Peroen (Joop), woonachtig aan de Westerhoevelaan, op 96-jarige leeftijd overleden. Ze was een rasechte Amsterdamse met veel humor.

Een zelfstandige vrouw die tot op het laatst midden in het leven stond en helder kon denken over maatschappij en godsdienst. Ze hield van vrijheid en van ruimte, in doen en laten, maar ook in overtuiging en levensbeschouwing. Ondanks het feit dat haar dochter Anneke in Australië



woonde en ze zelf niet meer zo goed uit de voeten kon, voelde ze zich nooit alleen. Dankbaar was ze voor de vele bezoeken die haar werden gebracht. Op haar rouwkaart stonden woorden die ze zelf gezegd had en die haar typeerden:

"Geniet van het leven.

Vier het leven.

Respecteer de mening van een ander.

Wees vergevingsgezind.

Laat iedereen in zijn waarde."

Joop Hoornstra laat een dochter, twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen na.

Terugblik

Op donderdag 17 januari was de ontmoetingsruimte gevuld met gemeenteleden die kwamen luisteren naar de belevenissen van Henk Reefhuis en Ineke Clement tijdens hun bezoek aan Israël en de Palestijnse Gebieden. Ze vertelden over ontmoetingen met mensen die, ondanks de soms schrijnende omstandigheden en de schijnbaar uitzichtloze politieke situatie, toch de hoop levend houden. Hoop op een land waarin alle bewoners uiteindelijk vreedzaam kunnen samenleven. Het was een boeiende en inspirerende ochtend.

Diezelfde dag hebben we 's middags met een achttal mensen de Maaltijd van de Heer gevierd. Dat wordt altijd vooraf gegaan door een kopje koffie of thee, en afgesloten met een kort gesprek over dingen die met geloof en leven te maken hebben. Als u ook eens mee wilt doen, laat het me weten.

Vooruitblik

- Als u dit leest is het gemeenteberaad van zondag 10 februari achter de rug. We denken met elkaar na wat voor ons de essentie van kerk-zijn is en hoe we dat in de toekomst kunnen realiseren. Na de voorbereidingen op dit beraad heb ik er alle vertrouwen in dat het een goede bijeenkomst zal zijn.
- Ik wil uw aandacht vestigen op het lunchgesprek op donderdag 14 maart. De informatie hierover vindt u elders in dit kerkblad. NB: Deze gesprekken tijdens de lunch zijn niet alleen voor ouderen bedoeld! Iedereen is van harte welkom.
- Op 3 maart komen we in een gezamenlijke viering bij elkaar in het Kruispunt in Velsbroek; we vieren daarin het Avondmaal.

Drie dagen later begint de Veertigdagentijd, de periode van inkeer en bezinning, van concentratie op wat wezenlijk is in het leven. Veertig dagen, geteld vanaf Aswoensdag tot aan

Pasen, waarbij de zondagen niet meegerekend worden.

De laatste week in deze periode heeft een eigen naam, omdat het een bijzondere week is, de *Goede of Stille Week*, waarin de laatste dagen van Jezus worden herinnerd. We kunnen in deze week iedere dag bij elkaar komen. Het begint met Palmzondag, waarop de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt herdacht. Op maandag-, dinsdag- en woensdagavond zullen er vespers zijn, voorbereid en uitgevoerd door gemeenteleden. De donderdag heet Witte Donderdag, met bijzondere aandacht voor Jezus' laatste avondmaal met zijn discipelen. De vrijdag is Goede Vrijdag, waarop we het lijden en sterven van Jezus herdenken. De zaterdag heet Paaszaterdag; 's avonds wordt de Paaswake gehouden die uitmondt in het feest van de Opstanding. En 's zondags (Paaszondag) is het volop feest, we vieren met elkaar de overwinning van het leven op de dood. Het is voor velen een indrukwekkende ervaring al deze kernmomenten in Jezus' leven in die Goede Week mee te vieren. Ook u / jij bent hierbij van harte welkom!

Voor nu wens ik u alvast een betekenisvolle Veertigdagentijd toe.

*Met een hartelijke groet, aan u en jullie allen,
ds. Gilda Polderman*



Receptie bij afscheid Gilda in Kamerik

Bericht van de wijkkerkenraad Santpoort

Op maandag 14 januari kwam de wijkkerkenraad bijeen. Dit was de laatste bijeenkomst waarbij ds. Marianne Vonkeman als onze consultant aanwezig was. Zij zal ds. Gilda Polderman bevestigen als onze nieuwe gemeentepredikant.

Voordat de vergadering officieel van start gaat, nemen we met thee en koffie en de heerlijke door Evert gebakken appeltaart afscheid van Wim van der Pijl en Evert Hup. Wim was jarenlang ouderling en lid van de bezoekgroep-Noord, Evert was ouderling-kerkrentmeester en hij beheerde het Kerkelijk Bureau.

We zetten de puntjes op de i voor de intrede van Gilda Polderman op zondag 27 januari. Gilda heeft aangegeven dat ze graag af en toe met een kleine klankbordgroep wil overleggen; Joyce zal enkele mensen vragen. Het moderamen zal met Gilda zo snel mogelijk een werkvergadering plannen.

We denken na over mogelijke, nieuwe kandidaten voor de verschillende vacatures in onze wijkkerkenraad. Annelieke Hurkmans gaat op voor een nieuwe termijn als diaken en Vicky Koster en Els Kamerbeek voor een nieuwe termijn als resp. diaken en ouderling-scriba.

Na het vertrek van onze beheerder Peter de Bruijn zitten we in een tussenfase, totdat er een nieuwe beheerder gevonden is. Verschillende gemeenteleden zijn bereid gevonden om tijdelijk enkele werkzaamheden over te nemen.

Hierna buigen we ons over het verzoek van de beleidsgroep Sp-Vb om mee te denken over vragen en thema's voor het volgende gemeenteberaad (in Velsbroek op zondag 3 februari en in Santpoort op zondag 10 februari). We spreken hier uitgebreid over.

Een kleine werkgroep bestaande uit Gerrit Out, Hans Kusters, Martine Roomer en Carla van Woensel gaat overleggen over de aanpassing van de inrichting en van de akoestiek van de ontmoetingsruimte.

Els Kamerbeek, scriba Santpoort



Lieve mensen

Iedereen bedankt voor de lieve en troostvolle woorden die ik bij het overlijden van mijn dochter Mirjam van u mocht ontvangen. Het deed me goed.

Met vriendelijke groet, Gré Fenijn-Ruijs

Klankbordgroep ds. Gilda Polderman

Op verzoek van de kerkenraad en van ds. Polderman zelf is er een klankbordgroep samengesteld. Deze groep zal samen met Gilda nadenken over haar taken in de gemeente, haar wegwijs maken en haar zo nodig adviseren en, in samenspraak met de kerkenraad, helpen om o.a. prioriteiten te stellen. In deze werkgroep zullen plaatsnemen Fija Borst, Jan Bothof en Joyce Schipper. Mocht u vragen hebben over deze groep dan kunt u contact opnemen met Joyce Schipper, namens de wijkkerkenraad (06-18192077).

Werkgroep activiteiten Santpoort

Op donderdag 14 maart zal er weer een lunchgesprek zijn met als thema "Wie ben ik en hoe sta ik in het leven". Een paar mensen zullen hun verhaal doen zodat wij onder de lunch hierover met elkaar kunnen praten.

Aanvang: 11.30 uur

Locatie: de ontmoetingsruimte van de Dorpskerk.

Voor de lunch en vervoer kunt u bellen naar Fija Borst: tel. 5375071.

De werkgroep nodigt u van harte uit.

Met groene stappen

Interview met twee gemeenteleden: Armande van Doesburg (47) en Saskia van het Schip (61)



Hoe komen jullie zo geïnteresseerd in 'gezond en duurzaam'?

Saskia: Voor mij begon het met een flinke burn-out, na vele jaren in een zware baan en langdurige gezondheidsklachten. Een natuur-diëtiste hielp mij aan een ander voedingspatroon en veel van mijn klachten verdwenen. Dat maakte me bewust van de noodzaak tot een verandering in levensstijl en voeding.

Armande: Voor mij begon het al jong met het zien van een schokkende documentaire over dieren, dierproducten en bestrijdingsmiddelen. Ik ging met een andere blik naar de wereld kijken. Ik wil niet langer bijdragen aan dierenleed en een verschraving van de aarde.

Wat doen jullie met jullie idealen in de praktijk?

Saskia: Ik heb mijn carrière omgegooid. Inmiddels heb ik de vakopleiding kruidengeneeskunde afgerond. Dat gaf me inzicht in de samenstelling van voedingsmiddelen, de werking van kruiden en leerde ik ook allerlei natuurlijke tincturen maken. Inmiddels heb ik een eigen fytotherapie praktijk. En mijn levensstijl lijkt niet meer op die van vroeger!

Armande: Ik ben niet alleen zelf veganist maar ook bestuurslid van 'vegan church' geworden. Dat is een groepje mensen dat op basis van hun christelijk geloof tweemaandelijks bij elkaar komt om een door de bijbel geïnspireerde levensstijl te ontwikkelen. Bewustwording en respect voor al wat leeft staat centraal. In mijn werk als adjunct-directeur van Florente ontwikkel ik o.a. onderwijsaanbod voor scholen over duurzaamheid.

'Groen leven' is zeker wel ingewikkeld?

Alltwee: Nee hoor! Saskia: met een beetje gezond verstand kom je al een heel eind. En veel kruidentips voor gewone kwaaltjes zijn heel eenvoudig en effectief. Uiteraard is naast voeding beweging en voldoende rust ook nodig als je een gezonde levensstijl wilt ontwikkelen.

Armande: Je kunt het ingewikkeld maken, maar er is inmiddels al veel op de markt en op internet te vinden om duurzamer te leven. Ik zou het mooi vinden als we 'groene kerken' kunnen worden. En wij als christenen het voortouw zullen nemen om zorg te dragen voor onze aarde. Met kleine groene stappen.



Groene stappen

Een vaste rubriek vol suggesties, interviews, webadressen en ervaringen over een duurzame en gezonde levensstijl.

www.groenekerken.nl is de website waar kerken materialen en ideeën kunnen vinden. Roland Groeneveld zal samen met Ton Zaal als diakenen speciaal deze taak op zich nemen om onze kerken te stimuleren GROEN te zijn. Saskia en Armande (zie het interview) zullen hun ervaringen en suggesties delen. Als u nog tips en suggesties heeft, of u heeft stappen gezet die de

moeite waard zijn om te delen, stuur een mail naar Armande

(akke.armande@gmail.com) of Saskia

(smevanhetschip@outlook.com).

De zorg om de aarde neemt toe en een verandering van levensstijl is nodig, ook voor ons.



Met
GROENE
STAPPEN

Vasten, is dat hongerijsen?

Vasten is van oudsher verbonden met niet of beperkt eten. Het is een middel om je bewust te worden van je overvloed en om je verbonden te voelen met degenen die niet dagelijks te eten hebben. Ook kun je afzien van tv kijken, je telefoon, je alcoholgebruik. De kern is bewustwording van je gewoonten en gehechtheden in het dagelijkse leven. Daarnaast is vasten ook een manier om je gezondheid te verbeteren. Echter: je gezondheid moet redelijk zijn om te mogen vasten. Je lichaam moet namelijk genoeg energie hebben om de stoffen die door het vasten vrijkomen te kunnen uitscheiden. Een vorm is mild vasten, een 3-weeks dieet waarbij je eet met een aantal beperkingen in je voedsel. Je lichaam wordt dan aangezet allerlei afvalstoffen uit te scheiden. Wie het dieet per mail wil ontvangen, kan mailen naar smevanhetschip@outlook.com. Wie meer wil weten, kan op de zeer uitgebreide Engelstalige site www.allaboutfasting.com/ kijken.

Saskia van het Schip

Kerkasiel en dank

Meer dan 12000 kerkgangers, 2330 uren lang met bijna 1000 voorgangers. Zomaar wat getallen die vertellen over de intensiteit van het kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag om het gezin Tamrazyan met hun in Nederland gewortelde kinderen tegen uitzetting te beschermen. Ook voorgangers van hier deden eraan mee: Marianne Vonkeman, Kick Bras, Barbara de Groot en ondergetekenden. Gemeenteleden gingen mee en vormden samen met andere mensen uit het hele land een beschermende kring. Soms waren het maar enkelen, een andere keer was het een flinke groep. De muren van de kapel moeten opnieuw gewit worden door de vele kaarsjes die hebben gebrand.

Iedereen die wij spraken was onder de indruk van de sfeer en de inzet van mensen. Daar maar ook onder ons: leden van het Haarlams Bach Ensemble, met viool en cello op de rug in de

trein. Organist Dirk Out die heen en weer liep van het orgel boven naar de vleugel beneden, waar hij solisten en samenzang begeleidde. Mensen die teksten lazen en openhartig vertelden hoe ze engelen hadden ervaren op hun levenspad. En zo werden ervaringen verbonden: eigen ervaringen met die van een gezin dat in spanning zat over hun lot, met vluchtelingen die ronddobberen op zee en nergens welkom zijn, met allen die wij uit de Bijbel als Gods lievelingen kennen: wezen, weduwen en vreemdelingen. En toen kwam, althans voor veel kinderen die uitgezet dreigden te worden, op 30 januari het verlossende bericht uit de politiek: 90 % van hen mag blijven.

Hartelijk dank aan hen die mee gingen naar Den Haag en een bijdrage leverden aan een deel van de uren dat we bij elkaar waren in een unieke estafettedienst.

Roel Pomp en Ineke Clement



Vanuit de Algemene Kerkenraad

Op 6 februari kwam de Algemene Kerkenraad (AK) weer bij elkaar. Aan de orde kwamen wisselingen van de wacht. Op voorstel van het College van Kerkrentmeesters (CvK) benoemt de AK Gerrit Out als voorzitter. Willem Meesters wordt hartelijk bedankt voor zijn periode als tijdelijk voorzitter. Hij blijft CvK-lid en ouderling-kerkrentmeester en lid van de AK. Hans van Alten wordt benoemd als nieuwe penningmeester en Willem Passchier als secretaris. Afscheid van de vorige penningmeester, Gerard Beuker, zal in kleine kring gebeuren. De AK is hem erkentelijk voor de ruim 12 jaar dat hij deze functie met veel toewijding en inzet heeft vervuld. Jan-Dirk Enschedé zal binnenkort aan de gemeente worden voorgesteld als nieuwe kerkrentmeester en zal daarna hopelijk formeel kunnen worden benoemd.

Dit geldt ook voor Jan Bothof, die voorgesteld zal worden als eerste 'diaconaal rentmeester' van onze gemeente. Dat is een nieuwe functie die de kerkorde onlangs mogelijk heeft gemaakt. Daarmee wordt zijn huidige rol als penningmeester van de diaconie ook geformaliseerd. Tenslotte hebben we Eline Duinker hartelijk bedankt voor haar bijdrage aan de AK in de functie van scriba en ondergetekende is verwelkomd als nieuwe scriba.

Ieder jaar in januari wordt vastgesteld uit welke personen het moderamen voor dat jaar zal bestaan. Voor dit jaar is dat Jody van der Velde, Marianne Vonkeman, Gerrit Out en Yvonne Krusselbrink. Daarnaast werd duidelijk dat de Plaatselijke Regelingen na 10 jaar aan herziening toe zijn. Plaatselijke Regelingen zijn ongeveer hoe wij hier in Santpoort en Velsbroek kerkelijk zaken hebben geregeld die niet landelijk in de kerkorde zijn vastgelegd. Deze regels geven onder andere duidelijkheid over hoe zaken organisatorisch moeten worden aangepakt. Voor velen taaie kost, maar belangrijk dat ook hier mensen hun schouders onder zetten!



*Namens de Algemene Kerkenraad,
Yvonne Krusselbrink*



GAME	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOT.
LUCAS	-	-	9	-	9	16	22	30	31	38	38	38
DAAN	9	3	13	-	2	6	9	-	-	9	1	43
BEAU	8	-	8	6	7	4	3	5	-	7	1	57
DIEUWK	3	2	9	-	3	-	8	8	-	-	9	49
TCHO	-	9	3	5	-	1	7	-	X	4	1	77
TIMO	4	4	3	-	5	8	7	3	3	8	7	104
	8	11	16	29	35	45	53	61	86	104		

Nieuw spel start automatisch, indien met gooien wordt aangevangen.



Jongere Pagina

Santpoort

Schilderijen voor ds. Gilda

In januari hebben we in de 1e kinderkerk ons gericht op het schilderen van een mooi doek voor ds. Gilda. Haar kantoor kon nog wel wat mooie bloemen gebruiken! Tijdens de feestelijke intredienst hebben de kinderen haar de schilderijen overhandigd. Eerst moest er natuurlijk wel even goed worden gekeken welke vrouwelijke dominee nu eigenlijk `nieuw` was... gelukkig, dat ging goed. Ds. Gilda was er erg blij mee!



Samen is beter dan alleen

Op zondag 3 februari was het thema `Samen is beter dan alleen`. We hebben de tekst uit Prediker 4: 9-12 gelezen:

Beter met z'n tweeën dan alleen

⁹Je kunt maar beter met z'n tweeën zijn dan alleen. Want samen bereik je meer dan in je eentje. ¹⁰Als één van beiden valt, dan helpt de ander hem weer overeind. Maar als je alleen bent, kan niemand je weer overeind helpen. ¹¹Als twee mensen samen



slapen, blijven ze lekker warm. Maar als je alleen slaapt, krijg je het koud. ¹²Als iemand alleen is, kan hij zich niet goed verdedigen. Maar samen kun je een tegenstander aan. Samen ben je sterker. Net als een touw dat gemaakt is uit drie losse touwen. Dat trek je niet zomaar stuk.

De tekst komt uit de Samenleesbijbel. Nadat we de tekst hadden gelezen hadden we een gesprekje over waarom je beter met z'n tweeën kan zijn, en welke dingen kun je beter samen doen? En met welke mensen doe jij vaak dingen samen? Het was een leuk gesprek.

Daarna hebben we vriendschapsarmbandjes gemaakt en het bijpassende liedje gezongen en gedanst. Ben, Veerle, Dominique, Sarah en Lara hebben het gezellig gehad.

In de Veertigdagentijd lezen we tijdens dit project van Bijbel Basics de verhalen die horen bij de dagen voor Pasen: van Jezus die naar Jeruzalem gaat, de laatste maaltijd met zijn leerlingen, tot en met zijn opstanding. We zien ook welke rol Petrus en Pilatus spelen in deze verhalen over het lijden en de dood van Jezus. Tijdens dit project komen de volgende verhalen uit het evangelie volgens Lucas aan bod:

- Jezus gaat naar Jeruzalem (Lucas 19:29-40) - Jezus jaagt handelaars uit de tempel (Lucas 19:45-48) - Jezus deelt brood en wijn uit (Lucas 22:14-23 en 22:31-34) - Jezus wordt gevangengenomen (Lucas 22:39-53) - Petrus zegt dat hij Jezus niet kent (Lucas 22:54-62) - Jezus komt bij Pilatus (Lucas 23:1-7 en Lucas 23:13-25) - Jezus is opgestaan! (Lucas 24:1-12). De verhalen van dit project horen bij de week voor Pasen, bij Palmzondag en verschillende dagen in de Stille Week. Er is meestal niet op al die momenten kinderdienst. We kiezen er daarom voor om in dit project deze teksten te lezen op de zondagen van de Veertigdagentijd en Pasen. Omdat we het belangrijk vinden om deze verhalen

ledere maand organiseert de kindernevendienst van de Protestantse wijkgemeente Santpoort

Kinderkerk in de Dorpskerk

Een kerkdienst speciaal voor kinderen
Luisteren naar Bijbelverhalen

Bidden
Zingen
Knutselen en spelen



Wanneer: 3 mrt, 7 apr, 5 mei,
2 jun, 7 jul

Waar: In het dienstencentrum naast de Dorpskerk
Tijd: Aanvang 10.00 uur

De Kinderkerk is gelijktijdig met de kerkdiensten in de Dorpskerk. Op de overige zondagen is er 'gewone' kindernevendienst.

Heb je vragen, of wil je op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de kindernevendienst? Stuur dan een mail naar: kindernevendienst.santpoort@gmail.com

ook met de kinderen te lezen. En omdat de teksten heel goed passen bij de Veertigdagentijd als periode van voorbereiding op Pasen.

Het project heet dit jaar: Locatie Jeruzalem. Er is een plattegrond van de stad Jeruzalem, elke zondag komt er een 3D-locatie op de plattegrond bij. Zo volgen de kinderen Jezus op zijn weg door Jeruzalem in de laatste dagen voor zijn dood en opstanding.

Op pagina 14 vindt u de beloofde foto's van het bowlen met Lebib.

Let op! Zoals ook in het vorige kerkblad al stond... op de laatste zondag van de maand is er geen kindernevendienst!

Dus niet op: 24 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei en 30 juni. Er zal een tasje worden opgeborgen in de kerk met tekenspullen voor het geval er toch een kindje in de kerk is, deze kan dan in de kerk blijven maar lekker gaan kleuren tijdens de preek.

Tot ziens!

Joyce Schipper-Out

06-18192077 of via joyce.schipper@ziggo.nl

Nieuws vanuit het CvK

Het College van Kerkrentmeesters (CvK), is blij te kunnen melden dat er gemeenteleden zijn gevonden die dit bestuursorgaan willen versterken. We zetten ze even op een rijtje:

- Hans van Alten volgt Gerard Beuker op als nieuwe penningmeester.
- Willem Passchier, een oude bekende in onze club, is na 2 jaar weer terug, en neemt het secretariaat over van Gerrit Out.
- Gerrit Out neemt op zijn beurt het voorzitterschap over van Willem Meesters, die was ingevallen, en nu weer 'gewoon' lid wordt.
- Tenslotte: Jan-Dirk Enschedé is bereid kerkrentmeester te worden. Volgens de kerkelijke regels zal zijn naam eerst in de Dorpskerk en het Kruispunt worden afgekondigd, zodat u in de gelegenheid bent uw mening te geven. Daarna volgt de formele benoeming door de Algemene Kerkenraad, maar daar hebben we zoveel vertrouwen in, dat hij ondertussen al meeloopt.

Daarnaast zal het college worden bijgestaan door Murk de Groot, die het gebouwenbeheer in Santpoort op zich zal nemen. En al langer actief zijn Heine Wagenaar, als boekhouder, Teun Zondag, als bijdrage-administrateur en de beheerscommissie van het Kruispunt met o.a. Ton Zaal voor het gebouwbeheer van het

Bijbelleesrooster 22 feb tot 29 mrt

vr 22 febr. Psalm 137
za 23 febr. Ester 8:3-17
zo 24 febr. Ester 9:1-15
ma 25 febr. Ester 9:16-23
di 26 febr. Ester 9:24-28
wo 27 febr. Ester 9:29-10:3
do 28 febr. Psalm 94

Maart

vr 1 mrt. Lucas 6:1-11
za 2 mrt. Lucas 6:12-26
zo 3 mrt. Lucas 6:27-38
ma 4 mrt. Lucas 6:39-49
di 5 mrt. Lucas 7:1-10
wo 6 mrt. Psalm 53
do 7 mrt. Lucas 7:11-17
vr 8 mrt. Lucas 7:18-28
za 9 mrt. Lucas 7:29-35

zo 10 mrt. Psalm 49
ma 11 mrt. Jeremia 6:1-15
di 12 mrt. Jeremia 6:16-30
wo 13 mrt. Psalm 127
do 14 mrt. 2 Timoteüs 1:1-10
vr 15 mrt. 2 Timoteüs 1:11-18
za 16 mrt. 2 Timoteüs 2:1-13
zo 17 mrt. Psalm 52
ma 18 mrt. Leviticus 1:1-9
di 19 mrt. Leviticus 1:10-17
wo 20 mrt. Leviticus 2:1-10
do 21 mrt. Leviticus 2:11-16
vr 22 mrt. Leviticus 3:1-5
za 23 mrt. Leviticus 3:6-11
zo 24 mrt. Leviticus 3:12-17
ma 25 mrt. 2 Timoteüs 2:14-26
di 26 mrt. 2 Timoteüs 3:1-9
wo 27 mrt. 2 Timoteüs 3:10-17
do 28 mrt. 2 Timoteüs 4:1-8

Kruispunt en de pastorie.

We zijn druk bezig met de overdracht van de financiële taken van Gerard Beuker naar Hans en anderen. We ontkomen er hierbij niet aan dat we een deel van de werkzaamheden van de penningmeester aan derden zullen uitbesteden om het voor iedereen behaagbaar te houden.

Nog meer goed nieuws: de naam kan ik nog niet noemen omdat nog net niet alle formaliteiten zijn vervuld, maar we hebben een nieuwe koster-beheerder voor de Dorpskerk gevonden. Daar zijn we blij mee! U kunt binnenkort met hem (of haar?) kennismaken.

Gerrit Out

Van de Diaconie

De opbrengst van de collecten in de maand januari:

	Dorpskerk	Kruispunt
Diaconie	207,70	165,65
Kerk	408,52	281,22
Oecumene	81,95	102,90
JOP	158,89	110,85
KiA Steun Vrouwen in Ghana	158,88	

De collecte van 3 maart a.s.

Zo'n 30 jaar geleden ontmoette een zeevarende van de Dorpskerk een christelijke maatschappelijk werker in Madras, Steven Vidyaakar. "Pappa" Vidyaakar heeft zelf, met hulp van een rijke Indiër, de mogelijkheid gekregen iets van het leven te maken. Hij had besloten zijn leven in dienst te stellen van anderen. Een deel van zijn opleiding heeft hij genoten bij moeder Theresa. In 1983 kreeg hij, als maatschappelijk werker, een kindje in zijn handen, gered uit een vuilnisbak. Eén werd twee, werd drie en behalve achtergelaten baby's kwamen ook weeskinderen en verstoten ouderen naar hem toe voor hulp.

De ontmoeting van de zeevarende meneer Van Dee uit de Dorpskerk groeide uit tot een vriendschap. Van Dee zegde toe hem te helpen. Bij zijn terugkomst in Santpoort maakte Van Dee velen enthousiast en zij wilden hem graag financieel helpen. Zo is de Stichting "Santpoort Helpt Madras" ontstaan.

Het werk van Vidyaakar is inmiddels uitgegroeid tot een dorpje met mooie gebouwen. Er wonen nu ca. 4.000 mensen, groot en klein. Er is een eigen school gestart in 2010 en een ziekenhuis is iets verderop geopend in 2018. Het hele project heeft in India de naam "Helpende Handen" gekregen. Nog dagelijks komen er kinderen en anderen binnen uit een ondraaglijke leed-situatie. Kinderen krijgen begeleiding om buiten het project te studeren of te gaan werken. Er zijn ook velen die in het dorp blijven werken.

De Indiase regering geeft geen bijdrage dus alles is afhankelijk van sponsors. De stichting werkt samen met een gelijke stichting in Venlo. De "Wilde Ganzen" geeft advies en verdubbelde enige malen de bijdrage die kon worden overgemaakt.

De Diaconie stelt haar collecte op 3 maart a.s. ter beschikking aan "Santpoort Helpt Madras".

Namens de Diaconie, Hans Kosters



Oproep van de redactie

Gerrit Out heeft te kennen gegeven dat hij onze redactie graag zou willen verlaten en daarom zijn wij op zoek naar een waardige opvolger en mogelijke uitbreiding van ons team.

Gevoel voor taal en oog voor detail zijn de voornaamste competenties die nodig zijn om met name het redigren van de aangeleverde teksten te kunnen doen. Ook handigheid met de computer is van belang. Naast deze taak is het belangrij-

ste dat er mee wordt gedacht over de gewenste inhoud van ons kerkblad en natuurlijk de vormgeving. Het tijdsbeslag is elke 4 á 5 weken, circa 3 uur.

Wie o wie....? Meer weten of meteen al aanmelden, dat kan via kerkonderweg@gmail.com of telefoonnummer 06-49413571

Namens de redactie, Jan Bothof

BEN VREMAN

Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven
een grote sortering
KNAPPEND VERS BROOD
en als vanouds **HEERLIJK GEBAK**

DONKEN



R.J.H. (Roel) Donken
Mobiel: 06 - 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedaauw 6
1991 HS Velsbroek
tel: +31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

- ✓ Inspecties
- ✓ Meerjaren prognoses
- ✓ Offerte beoordeling
- ✓ Bestekken
- ✓ Directievoering
- ✓ Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties · roltrappen · rolpaden · gevelonderhoud

BOEKELAAR

beauty & wellness



Schoonheidssalon | Massages | Huidverbetering | Ontharing
| Gezichtsbehandelingen www.beauty-wellnessboekelaar.nl
| Terrasweg 39K, Santpoort noord | 06-33373598



Philip Out
Register Makelaar-Taxateur
M: +31-(0)6-39545320
E: info@supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl

LUVU

Ruud Kerkhoff

Uitvaartzorg

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht
waar u verzekerd bent



Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem
www.luvu.nl

Samen naar een waardig afscheid.

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl



Een lichaam vrij van
body stress is energiek en
functioneert optimaal!

Body Stress Release Velsen

Joyce van der Stoop
Burgemeester Weertsplantsoen 110 (1ste etage)
2071 PK Santpoort-Noord
06 13 92 18 40
info@bsrvelsen.nl

Vanwege de zachte benadering is BSR Velsen geschikt voor iedereen - van pasgeboren baby's tot ouderen, voor mensen in iedere gezondheidstoestand.



BODY STRESS RELEASE

Body Stress Release (BSR) is een gezondheidstechniek die het lichaam in staat stelt haar zelfhelende vermogen optimaal te benutten.

BSR helpt het lichaam om vastgezette spierspanning (bodystress) los te laten.

op weg
naar *herstel!*

Hier had uw advertentie kunnen staan.
Meer informatie over adverteren in
Kerk Onderweg: Gerrit Out: 06 29047097

Team Patty Duijn

Begeleiding bij leven en afscheid



- *Specialisten in luisteren en vertalen van wensen*
- *Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid*
- *Experts in gespreksvoering terminale situaties*
- *Begeleiding met oog voor detail en eigenheid*
- *Dichtbij wanneer nodig, op afstand als het kan*
- *24/7 bereikbaar voor u*

06 300 93 482 | info@pattyduijn.nl | www.pattyduijn.nl   



VAN WAALWIJK VAN DOORN

Makelaars - Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA **Santpoort Noord**
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebeoordeling van uw woning



www.wado.nl



Verbouwing ♦ Uitbouw ♦ Onderhoud
Dakopbouw ♦ Meerpuntsluiting
Inbraakpreventie

J.J. Kat Timmerwerken,
tel. 06 46 26 10 45, Velsbroek

BOUDESTEIJN B.V.

- * INTERNATIONALE VERHUIZINGEN
- * OVERZEEVERPAKKINGEN
- * VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG
- * HORIZ. HEFBARE CONTAINERS
- “DOE-HET-ZELF” VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

Pletting Consultancy

Als het om mensen gaat

Uw adres voor:

- **Administraties (zzp en particulier)**
- **Belastingzaken en -advies**
- **Training & Educatie**



JT Cremerlaan 76, 2071 SP Santpoort ; tel.:023 5375747 of 06-36515458

www.pletting-consultancy.nl Aangesloten bij het CRKBO

K. BOOT

SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

TEL: 023-5384336 | SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij



Uitvaartverzorging IJmond
Partner van DELA

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94,
www.ijmonduitvaart.nl



Algemeen

Kruispunt



Velsbroek

Protestantse
Gemeente



Dorpskerk
Santpoort

Kerkdiensten

24 feb	Dorpskerk	10:00	Ds. O. Ruff
	Kruispunt	9:30	Mw. ds. I.G. Clement
3 mrt	Kruispunt	10:00	Gezamenlijke dienst HA (geen dienst in Dorpskerk)
			Mw. ds. G. Polderman en Mw. ds. M.E. Vonkeman
6 mrt	Gezamenlijke viering		
	Kruispunt	19:30	Aswoensdagviering
10 mrt	Dorpskerk	10:00	Ds. P. Terpstra
	Kruispunt	9:30	Mw. ds. M.E. Vonkeman
17 mrt	Dorpskerk	10:00	Mw. ds. G. Polderman
	Kruispunt	9:30	Ds. J.-J. Suurmond
24 mrt	Dorpskerk	10:00	Mw. ds. P. Renes
	Kruispunt	9:30	Ds. A. Mak
31 mrt	Dorpskerk	10:00	Ds. R. Kooiman
	Kruispunt	9:30	Mw. ds. M.E. Vonkeman HA

Bijbellesrooster staat op pagina 16

Adressen

ALGEMENE KERKENRAAD

Voorz.: mw. Jody van der Velde. Scriba: mw. Y. Kruisselbrink e: scribasantpoortvelserbroek@gmail.com
p/a Zon Bastion 3, 1991PK Velsbroek.

KERKELIJK BUREAU

Vacature e: kerkburo@pg-spvb.nl

FINANCIEEL BEHEER

Voorzitter: dhr. G. Out e: voorzittercvk@gmail.com

Penningmeester: dhr. H. van Alten

e: CvKpenningmeester@pg-spvb.nl.

Administratie: dhr. T. Zondag t: 023 5386064

e: t.zondag@quicknet.nl.

Secretaris: dhr. W. Passchier

e: scribaatcvk@gmail.com.

Post (declaraties enz): kerkelijk bureau.

Bank: NL37INGB0000119246 tnv Protestantse Gemeente Santpoort-Velsbroek.

DIACONIE

Voorzitter: dhr. J. Kusters t: 023 5377422

e: hanskusters@hetnet.nl.

Secr.: dhr. H. Wagenaar e: heine.wagenaar@planet.nl.

Penningmeester: dhr. J. Bothof t: 023 5375923

e: jan.bothof@gmail.com.

Bank: NL23INGB0000537180 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.

Santpoort-Velsbroek. Post kerkelijk bureau.

ZWO-COMMISSIE

Interne contacten: dhr. M.E. Beskers,

e: m.beskers@ziggo.nl

of mw. H.L.M. Vink-Postema vinkpostema@ziggo.nl;

Penningmeester: dhr. H. Westerhoud t: 06 13057663

IBAN-nr: NL42INGB0001775528 t.n.v.

Diaconie Prot Gem Santpoort Velsbroek inzake ZWO.

Bloemengroet

24 februari	Tineke Huising
3 maart	Annemiek Jongsmas
10 maart	Yvonne Kruiselbrink
17 maart	Mirjam Markerink
24 maart	Rina ten Broek
31 maart	Heleen v Alten

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan een dag van tevoren naar een van de twee contactpersonen dhr. Ton Zaal 023 5374896 of dhr. Bart Kaptein 023 5388835

Adressen

WIJKKERKENRAAD

Voorz.: mw. H. Heinink-Griffoen, Dammersboog 136, 1991XT Velsbroek e: voorzitterwkhainink@gmail.com.

Scriba: dhr. Adriaan Rensen, e: ScribaatVelsbroek@gmail.com.

KERKGEBOUW Kruispunt

Zon Bastion 3, 1991 PK Velsbroek t: 023 5374678

BEHEER

Dhr. W.P. Meesters, Galle Promenade 194, 1991WJ Velsbroek t: 023 5373281.

PREDIKANT

Mw. ds. M.E. Vonkeman, Dammersboog 30, 1991SK Velsbrk t: 023 8223720

e: mariannevonkeman@gmail.com.

BEZOEKCOÖRDINATOREN

Mw. Margriet van Herk t: 023 5387796

e: margrietv.herk@gmail.com.

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Dhr. Gerrit Out, dhr. Jan Bothof en dhr. Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlsaan 9, 2082HA Santpoort Zuid t: 023 5386827 e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING

Geen kerkblad ontvangen?

Mail naar kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ

De Kopij voor Kerkblad nr. 3 t/m donderdag 14 maart 2019 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com

Website: <http://www.pg-spvb.nl/>

Bezoekteams

Santpoort is verdeeld in drie wijken:

- 1 ten noorden van de Terrasweg en ten westen van de Hagelingerweg mw. Diny Markerink t: 023 5376816
 - 2 ten zuiden van de Terrasweg en ten oosten van de Hagelingerweg mw. Fija. Borst t: 023 5375071
 - 3 Santpoort Zuid mw. Aly Tijssen t: 023 5491282
- Als u hoort of ziet, dat iemand (jong of oud) behoefte heeft aan bezoek of gesprek. Laat ons of de predikanten het dan weten. Beter twee keer gemeld dan niet.

Autorijdienst

Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)

24 feb mw. S. Meulenbelt 023 5379366
of 06 20247493

3 mrt mw. S. Meulenbelt idem

10 mrt mw. A. Hurkmans 023 5371086

17 mrt mw. P. Muller 023 5262736

24 mrt dhr. E. van der Kooij 06 15890135

31 mrt dhr. J. Morren 023 5384366

Noord (coördinator dhr. J. Bothof 023 5375923)

24 feb mw. S. v.d. Kaaij 023 5375358

3 mrt dhr. H. Wispelwey 023 5376676

10 mrt dhr. H. Boot 023 5384336

17 mrt dhr. H. Kusters 023 5377442

24 mrt dhr. J. Bothof 023 5375923

31 mrt dhr. E. Hup 023 5376153

Adressen

WIJKKERKENRAAD

Voorz.: mw. M. Roomer, Zwanebloembocht 146, 1991GB Velsbroek e: martine-roomer@hotmail.com, t: 06 24999968.

Scriba: mw. E. Kamerbeek, t: 023 5386993

e: scribasantpoort@gmail.com

Burg. Enschedélaan 65, 2071AT Santpoort Noord.

KERKGEBOUW Dorpskerk

Burg. Enschedélaan 65-67, Ontmoetingscentrum t: 023 5378820

BEHEERDER

Vacature

PREDIKANT

Mw. ds. Gilda Polderman, Berkenlaan 3, 3471CG Kamerik t: 0348 402420 en op ma en do: t: 06 43715888 e: gildapolderman@planet.nl.

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ

Mw. Elina Keijzer t: 072 5120528 Lyceumstraat 51, 1814BR Alkmaar e: keijzerelina@gmail.com.